

# LEIDRAAD

CONTACTBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VINKEVEEN



Advent:  
Verwachten  
tegen alle onrust in.  
De Koning komt,  
Hij maakt een  
nieuw begin.

### ***Voor u gelezen.....***

In het Oude Testament zit het hele Nieuwe Testament, zoals al de kleuren van de bloembol in de bol aanwezig zijn. Bij het opengaan van de bol komt er niets nieuws bij. Er verschijnt geen andere kleur dan al in de bloembol aanwezig.

Ds. W. Chr. Hovius (1934-2020)

### **COLOFON**

Dit blad is een uitgave van de Hervormde Gemeente Vinkeveen.  
Het verschijnt vier keer per jaar.

### **REDACTIE:**

Frans Voskuil, Ageeth Oudshoorn, Debora de Haan en Ria van der Vliet  
De redactie heeft het recht om ingezonden artikelen wel/niet te plaatsen,  
dan wel de tekst aan te passen.

### **KOPIJADRES**

Ageeth Oudshoorn  
[pamuilwijk@hotmail.com](mailto:pamuilwijk@hotmail.com)

**VOLGENDE SLUITINGSDATUM KOPIJ: 14 FEBRUARI 2025**





## HET WOORD VOORAF....

### De roeping van de gemeente

*“Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is,” (Efeze 4: 1)*

Eerder in de Efezebrief heeft Paulus al geschreven over de roeping van Joden en heidenen tot de eenheid van het geloof in Christus. Dat is de roeping tot het heil van Verzoening met God, die er is in Christus Jezus, onze Heere. Het is ook de roeping tot het volgen van Hem, geleid door Zijn Woord en Geest. Maar die persoonlijke roeping mondt uit in de collectieve roeping van de gemeente tot een waardige wandel onder elkaar. Dat is nodig en onmisbaar om de eenheid in de gemeente te bewaren, maar ook om in en door die gemeenschap opgebouwd te worden. Het christelijke geloof bestaat in gemeenschap met God door Christus en met elkaar.

De gemeenschap met elkaar is alleen mogelijk en vol te houden door de gemeenschap met Christus. Heel concreet betekent dat: leven van Zijn genade en gaan in Zijn voetspoor. Hij heeft zichzelf vernederd door een dienst-knechtgestalte aan te nemen; Hij kwam om te dienen. Zo roept Hij ook ons de weg van nederige dienstbaarheid te gaan. Toch is dat niet zozeer een proberen te leven naar Zijn bedoeling, maar veel meer een je laten leiden door Zijn Geest. Christus is immers het Hoofd van de gemeente, die bestaat uit leden, die samen één lichaam vormen. Het Hoofd bestuurt het lichaam – de leden - door Zijn Geest, Die ook in hèn woont.

Als die Geest van Christus ons hart en leven vervult, worden we vernieuwd naar het Beeld van Christus en gewillig gemaakt om Zijn weg te gaan. Dat is het wonder dat God in Zijn gemeente wil uitwerken. Het gaat hierbij om een groeiproces: toegroeien naar het Hoofd (:15) en groei van het lichaam tot opbouw van zichzelf in de liefde (:16) Hij gebruikt daarvoor ook de ambten (:11) om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus (:12) tot een volwassen man (:13). Concreet is de roeping van de gemeente dus tot dienstbetoon, waardoor het lichaam van Christus opgebouwd wordt.





Hoe moet dat dan in de praktijk? Paulus schrijft: “in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.” (:2-6) En dat alles met inzet van de gaven die de gemeente geschonken zijn in de afzonderlijke leden. Iedereen is dus nodig; niemand mag die gaven alleen voor zichzelf houden. En ze komen alleen tot hun recht in de sfeer van vrede.

Paulus spreekt ook over de hoop van uw roeping (:4): wat hier nog ten dele is, zal straks volmaakt wezen: volle eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. (:13) Die hoop doet leven, geeft moed en kracht om vol te houden in het dienen en om elkaar te vergeven en te verdragen. Het lichaam van Christus is nog niet compleet en volgroeid, maar onderweg naar de volwassenheid. Dat geldt voor ieder lid afzonderlijk, maar vooral ook van de gemeente als geheel en zelfs van de wereldwijde kerk. Dat besef maakt ons klein en afhankelijk en juist zó ook verwachtingsvol.

Feitelijk is het doel van de roeping van de gemeente niet anders dan die van de mensheid vóór of zonder de zondeval: volle gemeenschap met God en elkaar. Wat Hij aan de mens gaf bij de schepping is niet anders dan wat Hij ons in en door Christus wil teruggeven. Maar je zou ook kunnen zeggen dat dat geschenk nog verdiept is door de Verzoening. Gods liefde is nog veel rijker en dieper gebleken dan voor de zondeval. De roeping van de gemeente is zo een dubbel wonder. Hij heeft er voor ons geen punt achter gezet, maar een nieuw begin gemaakt. “Wees daarom standvastig, altijd overvloedig in het werk van de Heere, want dat is niet tevergeefs.

*P.G. Oskamp*





## TERUGBLIK...

12 oktober was het weer de tijd van de jaarlijkse stroopwafelactie!

Om 9.00 stroomden de 'lopers' en de 'rijders' Maranatha binnen, een drukte van jewelste, maar het werd allemaal in goede banen geleid en al gauw was iedereen vertrokken en begonnen aan zijn of haar wijk!

En wat is er weer goed verkocht..

Ondanks de prijsverhoging, die wij als Comité, met pijn in ons hart moesten doen. Tja, inflatie, iedereen moet eraan.. Ondanks dát, is er ontzettend goed verkocht..! Er zijn dit jaar **228 dozen** stroopwafels verkocht!

Met een fantastische opbrengst van: **€ 5700 !!!!!**

Dit mooie bedrag gaan we overmaken aan  **VOEDSELBANKEN.NL**  
*De Ronde Venen*

We willen de verkopers héél hartelijke bedanken voor jullie trouwe en tomeloze inzet, zonder jullie was dit niet gelukt! Echt niet.

En ook de kopers heel hartelijk dank,

hopelijk liggen jullie vriezers nog vol met deze lekkere wafels. 😊

Heel graag tot volgend jaar iedereen!

Het Comité



Echte Goudse  
Siroopwafelen

VAN-VLIET  
www.siroopwafel.nl

## De Bibliotheek

We zijn alleen de woensdagavond open van: 19.00-20.00 uur!

Welkom boven in gebouw Maranatha!

Iedereen kan de boeken voor € 0,25 per week komen lenen.

Wij verkopen, namens Winy, hier postzegels voor Woord en Daad voor hetzelfde tarief elders! Maar ook (foto)kaarten verzorgd door Ageeth, voor € 0,50 per stuk voor Albanië!

### Let op:

*In de week van Kerst alleen dinsdagavond 24 dec. 2024 biebuitleen!*

*1e week januari donderdagavond 2 jan. 2025 biebuitleen*

## NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN

### Lynn Austin: Wachten op Kerst (vervolg op 'Al mijn geheimen')



'Wachten op kerst' gaat verder waar 'Al mijn geheimen' ophield. Adelaide Forsythe kan niet wachten om kerst te vieren met haar kersverse echtgenoot, met wie ze getrouwd is uit liefde en niet voor het geld.

Als er op de eerste dag van advent plots een weesjongetje bij haar op de stoep staat die bereid is haar te helpen in het huishouden én daar nog eens heel bevlogen in is ook, lijkt het wel te mooi om waar te zijn. Terwijl het kerstfeest nadert, doen Addy en Howard er alles aan het mysterie rondom deze bijzondere jongen te ontrafelen. Eén ding is zeker: het zal een kerst worden die Addy's ervaringen van vroeger ver te boven gaat.

### Michelle Griep: De bruid van Blackfriars Lane

nr. 2 uit serie: De straten van Londen

(1. In naam van de kroon; 3. De detective van Blackfriars Lane)



Detective Jackson Forge kan niet wachten om met voormalig oplichtster en dievegge Kit Turner te trouwen. Kit is net zo enthousiast en wil hem daarom graag een mooi cadeau geven. Tegen de waarschuwingen van Jackson in gaat ze achter de mannen aan die zijn broer hebben verminkt. Er is immers niets wat een detective liever wil dan een opgeloste zaak. Maar dan steekt tijdens haar onderzoek haar eigen verleden opeens de kop op en brengt

ze niet alleen zichzelf maar ook haar huwelijk met Jackson in gevaar.

# Column

Al meer dan een half jaar mag ik de trotse eigenaar zijn van de Preloved Kinderkledingwinkel CLOVER Kids in Vinkeveen.

Preloved is een hip woord voor tweedehands en dit wil zeggen dat er eerst al iemand anders van de kleding gehouden heeft, en het daarna nog zo netjes is voor een volgende ronde bij iemand anders in de kast.

Vroeger kwamen wij al bij Maggy op Donkereind en was het altijd een feestje om daar mooie parels te scoren. Nog altijd geniet ik zelf ook zo van bezoekjes aan dit soort winkeltjes of Dorcas- en Kringloopwinkels. Er is al zoveel moois in omloop, dus waarom zou je het allemaal nieuw kopen? Dit is lekker duurzaam en goed voor de portemonnee.

Nu ik zo een aantal maanden verder ben met de winkel, merk je dat steeds meer mensen de winkel kunnen vinden en leer je snel genoeg welke kleding verkoopt en welke niet.

Je kunt dus naast leuke items scoren, ook terecht om kleding van de kinderen die te klein zijn in te leveren. Hiervoor krijg je direct een percentage van het berekende verkoopbedrag. Zo probeer ik het verloop van de kleding snel en efficiënt te laten verlopen waardoor het heel goed te combineren is met het gezin.



Daarnaast is het lekker dat ik alleen maar open ben wanneer de kinderen op school, peuterspeelzaal of bij oma zijn.

Naast de kinderkleding verkoop ik ook een aantal nieuwe (cadeau)artikelen zoals maillots, wollen bodywarmers(ook voor volwassenen), sieraden, cadeaupapier, producten van The Gift Label Amsterdam en de mooie kaarten van Janneke Versloot.

Kortom, het is een leuke en gezellige plek geworden waar ook zeker ruimte is voor alleen een bakkie koffie of thee, een knuffel en een goed gesprek. Deze sociale kant vind ik eigenlijk nog wel het mooiste en het leukste aan het hebben van een winkel in het dorp. Kom je gezellig langs? Van harte welkom!

Lieve groet, Silvia



## Nieuws vanuit de zendingscommissie

We kijken terug op een prachtige en tevens indrukwekkende zendingsavond op 3 oktober jl. We werden in Maranatha door dhr. Teunis Rijnveld geïnformeerd over hoe christenvervolgung in Nigeria dagelijks slachtoffers vergt. Maar het geloof geeft kracht om vol te houden. Ook de St. Mercyhart voor Nigeria kreeg aandacht, met zending en hulp aan de bevolking. Er was een goede opkomst en een mooie opbrengst voor de St. Mercy.



# MERCY

HART VOOR NIGERIA

Misschien zijn we alweer bij u aan de deur geweest en anders zal dat in december nog gebeuren, maar we komen weer langs met het GZB dagboekje voor 2025, waardevol om zo dag aan dag een handvol koren uit Gods hand te ontvangen om daarmee de dag in te gaan. Met de opbrengst van de boekjes steunt u ook

nog het zendingswerk van de GZB.

Via de GZB ondersteunen we momenteel ds. G. Vreugdenhil en ds. J. Doleweerd en zijn vrouw:

Ds. Vreugdenhil woont in Nederland, maar reist regelmatig naar Colombia om daar een periode aan het seminarie les te geven in het

oude testament en tevens de algemene opleiding van predikanten bij te staan. Ook vanuit Nederland kan hij, in dit digitale tijdperk, les geven aan de toekomstige predikanten in Colombia.

Ds. J. van Doleweerd en zijn vrouw Wilma wonen permanent in Colombia. Ds. J. van Doleweerd draagt bij aan de vorming en toerusting van predikanten in samenwerking met het bijbelseminarie in Medellín. Wilma draagt bij aan de pastorale en sociale steun aan studenten, tevens doet zij mee met de door de Presbyteriaanse kerk opgezette diaconale of sociale programma's.

**EEN HANDVOL KOREN 2025**  
Een dagboek voor jong en oud!

Een handvol koren is niet alleen een waardevol dagboek met maar liefst twee overdenkingen per dag: één voor volwassenen en één voor jongeren, maar de winst (zo'n € 270.000 per jaar) komt ook nog eens ten goede aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie.

Alle redenen dus om het boekje ook dit jaar te bestellen!

Bestel bij de plaatselijke zendingscommissie

€ 1,95  
€ 7,50

gzb





Mooi en goed als lokale mensen, door de geest geroepen, gevormd mogen worden en dan de verkondiging mogen gaan doen en er zo een eigen krachtige lokale kerk mag ontstaan.

Als commissie hebben we contact met beide predikanten via nieuwsbrieven, te lezen via de GZB site, maar ook via App-groepen waarin beide dominees regelmatig verslag doen van hun werkzaamheden/belevenissen in Colombia.

Op D.V. 19 januari 2025, in de avonddienst, hoopt ds. J. van Doleweerd voor te gaan, gevolgd door een preekbespreking. Jong en oud dan van harte welkom in Maranatha.

#### Mutaties ledenbestand augustus t/m november 2024

Naam	Adres	Omschrijving mutatie	Maand
Dhr. C.W. Leefflang	Donkereind 5C	verhuisd (vorig adres Futenlaan 15) getrouwd d.d. 22 aug. 2024	aug-24
dhr. A. van Vliet	Talingenlaan 29	verhuisd; vorig adres Bijleveld 35	sep'24
mw. A.M. van Vliet-v.Kreuningen	Talingenlaan 29	verhuisd; vorig adres Bijleveld 35	sep'24
dhr. R.N. Versloot	Kievitslaan 52	nieuw binnengekomen vanuit Woerden	sep-24
mw. J. Versloot-van de Werken	Kievitslaan 52	nieuw binnengekomen vanuit Woerden	sep-24
Noortje Versloot	Kievitslaan 52	nieuw binnengekomen vanuit Woerden	sep-24
mw. N. E.S. de Haan	Patrijzenlaan 36	verhuisd (vorig adres Demmerik 110) en getrouwd 18 sept. 2024	sep-24
mw. C.J. Knepper-van Veen	Heulweg 101	overleden d.d. 21 sept. 2024	sep-24
mw. M.N. Brouwer-Vermaat	Herenweg 69 -M-Oord	nieuw binnengekomen vanuit Zijderveld	okt'24
dhr. H. Schreurs	Houtdijk 4A 13	3471BS Kamerik - verhuisd; vorig adres Achterbos 22	okt'24
dhr. B.A. Oudshoorn	Demmerik 23	verhuisd; vorig adres Centaur 40	okt'24
dhr. A.M. Burggraaff	Hoofdweg 77, Mijdrecht	wijziging burgerlijke staat in onbekend	okt-24
dhr. B. Samplonius	Herenweg 69a -M-Oord	overgeschreven naar Hervormde Gemeente Baambrugge	okt'24
dhr. H.G. v. Westerhuis	Patrijzenlaan 36	ingeschreven als lid,overkomst uit GG Gouda; huwelijk met Noa de Haan	nov'24
Dhr. C.W. Leefflang	Donkereind 5C	op verzoek uitgeschreven	nov'24
dhr. G.E. Verhoef	Baambrugse Zuwe 202	nieuw binnengekomen vanuit Schoonhoven	nov'24
dhr. A.M. Burggraaff	Hoofdweg 77, Mijdrecht	burgelijke staat gewijzigd in gereg. Partnerschap	nov'24
dhr. J. Steenbeek	Herenweg 148	getrouwd op d.d. 14 november, partnergegevens ontbreken nog.	nov'24
dhr. K.N. Verbruggen	Botsholsedijk 2A 20AP	verhuisd; vorig adres Baambrugse Zuwe 83	nov'24

### Voor u gelezen.....

Christus is onveranderlijk in Zijn ambt. Hij is onveranderlijk als Middelaar en Zaligmaker van Zijn kerk en volk. Hij heeft van eeuwigheid het ambt van Middelaar met vreugde op Zich genomen. Toen dacht Hij met vermaak aan de redding van zondaren en Hij heeft er nog steeds vermaak in.

Jonathan Edwards (1703-1758)

**Verkort Overzicht**

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.000	500	438
Opbrengsten levend geld	19.800	18.750	19.290
Door te zenden collecten en giften	25.000	25.500	30.795
<b>Totaal baten A</b>	<b>45.800</b>	<b>44.750</b>	<b>50.523</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.500	1.550	1.446
Rentelasten/bankkosten	225	216	227
Diaconaal werk plaatselijk	4.700	4.600	2.389
Diaconaal werk regionaal/landelijk	6.000	5.000	6.000
Diaconaal werk wereldwijd	10.000	10.500	9.480
Afdrachten door te zenden collecten en giften	25.000	25.500	30.795
<b>Totaal lasten A</b>	<b>47.425</b>	<b>47.366</b>	<b>50.337</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-1.625</b>	<b>-2.616</b>	<b>186</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	0	-
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-1.625</b>	<b>-2.616</b>	<b>186</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-1.625</b>	<b>-2.616</b>	<b>186</b>

# Van mond tot mond

door Debora de Haan

In deze leidraad geven we het woord aan Cor Smit!  
Benieuwd wie hij is en waar hij vooral in zijn vrije tijd druk mee bezig is?  
Lees dan snel verder want hij heeft er genoeg over te vertellen!

Voor heel veel mensen is Cor beter bekend als “Corretje”, de jongste uit een gezin van zeven, zoon van Dirk en Corrie Smit, ook voor de meeste wel bekend.

Zelf ben ik getrouwd met Ester Smit-Gijzen en wij hebben vier kinderen, Suzanne, Margriet, Marco en Sara.

Wij zijn allemaal gek op dieren en dus zijn er bij ons heel wat dieren te vinden; een hele vrolijke hond Jiska (een Friese Stabij) We hebben cavia's, een aquarium vol vissen, een konijn en twee voliéres met vogels. Kortom bijna een echte kinderboerderij, heel veel gezelligheid dus.

Zelf werk ik bij bouwbedrijf Kroese BV, inmiddels alweer 26 jaar!

Sommigen weten het misschien wel, maar Cor is besmet met het brandweervirus, waar komt dat vandaan?

Nou, dat is mij met de papelel ingegoten, mijn vader heeft ook jaren bij de brandweer gezeten en de laatste jaren als commandant.

Ik hoorde dus al van jongs af aan die pieper afgaan en hoorde alle verhalen over de brandweer. Ook mocht ik vaak mee naar brandweeredstrijden, fantastisch!



Hoe begint dat? Eerst zit je dan bij de jeugd?

Ja inderdaad. Eerst heb ik bij de jeugdbrandweer gezeten.

Daar leer je alle basisprincipes van de brandweer, de theorie maar ook in de praktijk.

De jeugdbrandweer mag uiteraard niet uitrukken bij echte branden of calamiteiten maar ze oefenen wel degelijk om branden te blussen.



Wat ook heel mooi is, ze doen mee met wedstrijden, de jeugdbrandweer is dus eigenlijk een kweekvijver voor de “echte” brandweer. Een leuk weetje is dat het huidige korps uit meer dan drie kwart oud jeugdbrandweerleden bestaat, dat is toch prachtig?!

Cor, jij zit nu bij de vrijwillige brandweer,  
Hoe is dat te combineren met je huidige werk bij Kroese BV?

Het is voor mij goed te combineren, zo vertelt hij verder.

Een groot voordeel is natuurlijk dat ik gewoon in het dorp werk, en meestal kan ik wel weg van mijn werk achter de computer. Ook heb ik een groot geluk met mijn werkgever, hij geeft mij altijd de gelegenheid om uit te kunnen rukken.



Wat ook heel leuk is, ik heb collega's die ook brandweerman zijn in naastgelegen gemeentes, we delen dus onze passie op het werk.

En volgens mij deel je je passie ook met jullie zoon Marco?

Ja dat is ook heel erg leuk, hij zit nog bij de jeugdbrandweer, dus het is nog niet zo dat we samen op pad gaan bij branden, maar wie weet wat de toekomst brengt.

Hij is bij wedstrijden pompbediende, dat ben ik ook, en hij heeft het bij de wedstrijden telkens zeer goed gedaan, sjonge, wij zijn zeker trots!

Hoe lang zit je eigenlijk alweer bij de brandweer?

De tijd vliegt, nu alweer twintig jaar, enorm waar blijft de tijd.

Twintig jaar alweer, dat betekent voor jullie gezin telkens die onverwachte pieper. Hoe vind het thuisfront dat?

Omdat Cor vindt dat ik dat het beste aan Ester kan vragen geeft hij haar graag even het woord: Ester vertelt verder....

Die pieper gaat natuurlijk altijd “ineens” en ja, dan laat Cor gewoon alles uit zijn handen vallen en hij is dan binnen een paar tellen echt weg.

Even is het dan hectisch, maar dan eten we gewoon weer rustig verder.

En die pieper gaat natuurlijk bij nacht en ontij, dus 's avonds en 's nachts is het soms best even schrikken, stel je voor, je ligt lekker en dan om 03.00 uur gaat dat ding af, je zit wel even rechtop in je bed.

Maar we weten inmiddels niet beter, zijn schoenen staan ALTIJD op de zelfde plaats bij de voordeur en de sleutels liggen ook ALTIJD op dezelfde plek, dat is voor ons echt heel normaal, hij moet op elk moment uit kunnen uitrukken, elke seconde telt op dat moment. En dan de weekenddiensten, die worden alleen in de zomer geroosterd en oud en nieuw, dat is even uitzoeken hoe of wat. Want je kunt dan niet natuurlijk even met je bootje de plassen op en ook met oud en nieuw het dorp niet uit, je moet even met elkaar overleggen wat je gaat doen. Maar dat gaat prima, ook dat weten wij niet beter.

Eigenlijk zit je met je hele gezin een beetje bij de brandweer wat dat betreft, mooi toch?! En zal ik nu weer Cor aan het woord laten? Ik ben alweer veel te lang aan het woord geweest, ach gezellig zo met elkaar.



Toch wil ik nog wel wat meer weten over dat spannende beroep; hoe vaak oefenen jullie eigenlijk?

Het lijkt mij dat je al je vaardigheden wel moet bij houden?

Jazeker, we oefenen met grote regelmaat. In ieder geval elke dinsdag avond. De ene keer een brandoefening de andere keer bijvoorbeeld een auto openknippen (dit doen we natuurlijk bij ongevallen e.d.) en ook theoretisch staat op de planning.

Naast deze, voor ons, gewone oefenavonden hebben we ook elke twee jaar realistische oefening in Duitsland. Daar is een voormalige Amerikaanse vliegbasis wat eigenlijk een dorp op zich was, enorm groot dus. Hier worden in de oude woningen, loodsen, e.d. "echte" branden gestookt en die moeten wij dan bestrijden. Ook als je als brandweerman of vrouw een extra taak of specialisme hebt, zoals bootbestuurder of chauffeur, zijn er extra trainingen.

Denk dan bijvoorbeeld aan rijtrainingen om te kunnen rijden met zwaailicht en sirene.

En als je denkt dat dat alles is, heb je het mis. We worden ook fysiek getest in de vorm van een keuring dit is elke twee jaar.

Naast de medische keuring moet je een parcours afleggen, waarbij je allerlei opdrachten moet uitvoeren, zoals met volle bepakking een traplooptest afleggen (met je bluspak aan en twee opgerol-



de slangen de trap op) deuren openen met een bonkie enz.



Dit alles moet binnen een bepaalde tijd en ook de herstelperiode van je lichaam moet binnen een bepaalde tijd.

Best pittig dus!

Nog even terug naar de jeugdbrandweer, help jij daar ook bij? Nee dat niet, ook daar ben ik dus niet samen met onze zoon. Ik ben nou eenmaal geen jeugdleader. Het wil weleens gebeuren dat ik wel mee ga, want soms kunnen jeugdleaders niet en dan bestuur ik de auto naar de oefenplek. Dan

zie ik waar ze mee bezig zijn, best leuk!

Waar ik ook vaak aan denk is al die enorme ongevallen of grote branden, jullie maken veel nare dingen mee, veel ellende en verdriet.

Is er de ruimte om daar met elkaar over te praten?

Jazeker, gelukkig wel!

Er wordt steeds meer aandacht gegeven, veel meer dan dat er voeger aan gedacht werd!

Kijk, in de eerste plaats praat de ploeg die bij het incident is geweest met de andere hulpverleners die erbij waren, zoals de politie en ambulance-medewerkers. Zij praten het incident echt goed na.

Ook kunnen we, als dat nodig is, mensen inschakelen vanuit ons korps en vanuit de regionale brandweer, die speciaal zijn opgeleid om te helpen met het verwerken van heftige incidenten en heftige gebeurtenissen.

Ook worden de uitrukken na de oefenavond altijd besproken met het hele korps, maar vaak komen de klachten pas later aan het licht, ook daarvoor is altijd specialistische hulp en expertise beschikbaar.

Ik krijg het idee dat de brandweer bijna één grote familie is, een hele hechte groep mensen bij elkaar met een gedeelde passie...

Zeker, inderdaad, bijna letterlijk ook want er zitten ook twee zwagers van mij bij de brandweer. Ook is het vak zo dat, bijv., de vader bij de brandweer zat en dat dan de zoon/dochter ook weer bij de brandweer komt. Of een



broer of zus, die familieverbanden zijn er dus letterlijk, dat maakt het een hele hechte groep.

Maar omdat we ook een brandweervereniging hebben die als doel heeft de onderlinge banden te verstevigen, door het organiseren van ontspanningsfeestavonden, is die band ook heel hecht. Bij die avonden zijn ook de partners welkom, dat maakt dat je elkaar echt goed leert kennen.

Af en toe zijn ook de kinderen welkom. En we hebben een groep met oud leden, die ontmoeten elkaar op de oefenavonden in een ontspannen sfeer, zo blijven zij ook nog steeds verbonden met de brandweer.



Enne, brandweervrouwen?

Tsja, wij hebben één brandweervrouw binnen ons korps. Maar regionaal en landelijk komen er wel wat meer vrouwen bij. Ook in de hogere functies komen wat meer vrouwen, toch is het merendeel nog steeds man.

En dan de brandweerdag; vroeger, weet ik nog als kind, dat het echt een spektakel was. Nu vinden onze kinderen het ook fantastisch. Zijn jullie ook elk jaar betrokken?

Zeker, in meer en mindere mate dan, de organisatie van de brandweerdag is verdeeld over de korpsen van de Ronde Venen, dus één keer in de vier jaar hebben wij de organisatie en is de brandweerdag in Vinkeveen. Maar als de andere korpsen de dag organiseren zijn wij natuurlijk wel van de partij.

Dan rest mij nog één vraag, die jeugd-brandweer, is daar een wachtlijst voor of zitten jullie te springen om nieuwe aanwas?



Wij kunnen altijd nieuwe leden gebruiken bij de jeugd, een klein beetje reclame mag wel toch?? Dus lijkt het je leuk, ben je geïnteresseerd en ben je twaalf jaar? Mail dan even naar: [vinkeveen@jeugdbrandweer.nl](mailto:vinkeveen@jeugdbrandweer.nl) Ook al ben je nu nog niet van plan later bij de echte brandweer te gaan, het is wel heel erg leuk, je leert er

veel, het is gezellig en je bent sportief bezig.

O, en het is op de donderdagavond één keer in de twee weken!

Weet dat je welkom bent!



## Agenda D.V. januari 2025

Datum	Tijd	Onderwerp	Omschrijving
1-jan	09:30	Kerkdienst - Nieuwjaarsdag	ds. C.J. Barth
2-jan	19:00	Bibliotheek	
5-jan	09:30	Kerkdienst	prop. J.J. de Haan (Vinkeveen)
5-jan	11:00	Zondagsschool	
5-jan	18:30	Kerkdienst	ds. J. Niesing (Kesteren)
5-jan	20:00	Springplank	groepje 6 - nieuwjaarsborrel
5-jan	20:00	Zingen bij het orgel	
6-jan	20:00	Bijbelkring	Mijn beeld van God - Hfdstk 6: En Gods toorn dan?
7-jan	09:30	Seniorenbijbelkring	Bijbelstudie 1 Joh. 5:13 - 21
7-jan	19:30	Wees een Zegen	Bijbelstudie Ruth nr. 5
7-jan	20:00	Zondagschool vergadering	
8-jan	10:00	Ontmoetings- inloopochtend	
8-jan	19:00	Bibliotheek	
8-jan	19:00	Gemeenteklanken	Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld
9-jan	20:00	Vergadering jeugdclubleiding	
10-jan	19:00	Club	19.00 uur: Club 1, 2 en 3. 20.00 uur: Club 4
11-jan	20:00	Springplank vrije inloopavond	
12-jan	09:30	Kerkdienst	ds. C.J. Barth
12-jan	11:00	Zondagsschool	
12-jan	18:30	Kerkdienst	ds. B. Visser (Woerden)
13-jan	18:45	Catechisatie	18.45 uur: mentorcatechese. 19.30 uur: 16/17 jarigen.
14-jan	19:30	Catechisatie	19.30 uur: 18+ groep. 20.15 uur: Belijdeniscatechese.
15-jan	12:00	Ontmoetingsmaaltijd	
15-jan	18:30	Avondklanken	Verzoekenprogramma, alleen geluid
15-jan	19:00	Bibliotheek	
15-jan	20:00	Mannenvereniging	Jakobus 4: 1-12 Mankracht nr. 10
16-jan	19:00	Schoonmaak Springhonk	
17-jan	19:00	Club	19.00 uur: Club 1, 2 en 3. 20.00 uur: Club 4
19-jan	09:30	Kerkdienst	ds. C.J. Barth
19-jan	11:00	Zondagsschool	
19-jan	18:30	Kerkdienst	ds. J. van Doleweerd (Colombia)
19-jan	20:00	Springplank	Gastspreker
20-jan	18:45	Catechisatie	18.45 uur: mentorcatechese. 19.30 uur: 16/17 jarigen.
21-jan	19:30	Catechisatie	19.30 uur: 18+ groep. 20.15 uur: Belijdeniscatechese.
22-jan	19:00	Bibliotheek	
22-jan	19:00	Gemeenteklanken	Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld
24-jan	19:00	Club	19.00 uur: Club 1, 2 en 3. 20.00 uur: Club 4
26-jan	09:30	Kerkdienst	prop. H.H. de Mots (Ridderkerk)
26-jan	11:00	Zondagsschool	
26-jan	18:30	Kerkdienst	ds. C.J. Barth
27-jan	18:45	Catechisatie	18.45 uur: mentorcatechese. 19.30 uur: 16/17 jarigen.
27-jan	20:00	Bijbelkring	Mijn beeld van God - Hfdstk 7: Ontwikkelingen van het Godsbeeld
28-jan	19:30	Catechisatie	19.30 uur: 18+ groep. 20.15 uur: Belijdeniscatechese.
28-jan	19:30	Wees een Zegen	Bijbelstudie Ruth nr. 6
29-jan	18:30	Avondklanken	Verzoekenprogramma, alleen geluid
29-jan	19:00	Bibliotheek	
31-jan	19:00	Club	19.00 uur: Club 1, 2 en 3. 20.00 uur: Club 4

## Agenda D.V. februari 2025

Datum	Tijd	Onderwerp	Omschrijving
2-feb	09:30	Kerkdienst	ds. J.A. Hoogesteger (Dussen)
2-feb	11:00	Zondagsschool	
2-feb	18:30	Kerkdienst	ds. J.W. Hooydonk (Oldebroek)
2-feb	20:00	Springplank	groepje 7
3-feb	18:45	Catechisatie	18.45 uur: mentorcatechese. 19.30 uur: 16/17 jarigen.
4-feb	09:30	Seniorenbijbelkring	Bijbelstudie 2 Johannes
4-feb	19:30	Catechisatie	19.30 uur: 18+ groep. 20.15 uur: Belijdenis catechese.
5-feb	19:00	Bibliotheek	
5-feb	19:00	Gemeenteklanken	Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld
7-feb	19:00	Club	19.00 uur: Club 1, 2 en 3. 20.00 uur: Club 4
8-feb	20:00	Springplank vrije inloopavond	
9-feb	09:30	Kerkdienst	ds. C.J. Barth
9-feb	11:00	Zondagsschool	
9-feb	18:30	Kerkdienst	ds. C.J. Barth
10-feb	18:45	Catechisatie	18.45 uur: mentorcatechese. 19.30 uur: 16/17 jarigen.
11-feb	19:30	Catechisatie	19.30 uur: 18+ groep. 20.15 uur: Belijdenis catechese.
12-feb	10:00	Ontmoetings- inloopochtend	
12-feb	18:30	Avondklanken	Verzoekenprogramma, alleen geluid
12-feb	19:00	Bibliotheek	
14-feb	19:00	Club	19.00 uur: Club 1, 2 en 3. 20.00 uur: Club 4
16-feb	09:30	Kerkdienst	ds. P.G. Oskamp (Waverveen)
16-feb	11:00	Zondagsschool	
16-feb	18:30	Kerkdienst	ds. C.J. Barth
16-feb	20:00	Springplank	groepje 1
17-feb	20:00	Bijbelkring	Mijn beeld van God - Hfdstk 8: Een beschadigd Godsbeeld
18-feb	19:30	Wees een Zegen	Bijbelstudie Ruth nr. 7 (jaarvergadering)
19-feb	19:00	Bibliotheek	
19-feb	19:00	Gemeenteklanken	Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld
19-feb	20:00	Mannenvereniging	Jakobus 4:13 - 5:6 Mankracht nr.1
21-feb	19:00	Club	19.00 uur: Club 1, 2 en 3. 20.00 uur: Club 4
23-feb	09:30	Kerkdienst - Voorbereiding Heilig Avondmaal	ds. C.J. Barth
23-feb	11:00	Zondagsschool	
23-feb	18:30	Kerkdienst	ds. J.P. Ouwehand (Ipendam)
26-feb	12:00	Ontmoetingsmaaltijd	
26-feb	18:30	Avondklanken	Verzoekenprogramma, alleen geluid
26-feb	19:00	Bibliotheek	

### Rooster Maria-Oord januari-maart 2025

5 januari	Ds. R.J.F. Lock
2 februari	Ds. C.J. Barth
2 maart	Prop. C. van Sligtenhorst





## Agenda D.V. maart 2025

Datum	Tijd	Onderwerp	Omschrijving
1-mrt	18:45	Volleybaltoernooi	
2-mrt	09:30	Kerkdienst - Viering Heilig Avondmaal	ds. C.J. Barth
2-mrt	11:00	Zondagsschool	
2-mrt	18:30	Kerkdienst - Nabetrachting Heilig Avondmaal	ds. C.J. Barth
2-mrt	20:00	Springplank	groepje 2
3-mrt	18:45	Catechisatie	18.45 uur: mentorcatechese. 19.30 uur: 16/17 jarigen
4-mrt	09:30	Seniorenbijbelkring	Bijbelstudie 3 Johannes
4-mrt	19:30	Catechisatie	19.30 uur: 18+ groep. 20.15 uur: Belijdeniscatechese.
5-mrt	19:00	Bibliotheek	
5-mrt	19:00	Gemeenteklanken	Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld
7-mrt	19:00	Club	19.00 uur: Club 1, 2 en 3. 20.00 uur: Club 4
8-mrt	20:00	Springplank vrije inloopavond	
9-mrt	09:30	Kerkdienst	ds. C.J. Barth
9-mrt	11:00	Zondagsschool	
9-mrt	18:30	Kerkdienst	ds. J.J. van der Meulen (Nieuwer ter Aa)
10-mrt	18:45	Catechisatie	18.45 uur: mentorcatechese. 19.30 uur: 16/17 jarigen.
10-mrt	20:00	Bijbelkring	Mijn beeld van God - Hfdst 9: Ons Godsvoorbeeld
11-mrt	19:30	Catechisatie	19.30 uur: 18+ groep. 20.15 uur: Belijdeniscatechese.
11-mrt	19:30	Wees een Zegen	Bijbelstudie Ruth nr. 8
12-mrt	14:30	Kerkdienst - Biddag in Wilnis	
12-mrt	19:30	Kerkdienst - Biddag	ds. C.J. Barth
13-mrt	19:00	Bibliotheek	
14-mrt	19:00	Club	19.00 uur: Club 1, 2 en 3. 20.00 uur: Club 4
16-mrt	09:30	Kerkdienst	ds. M. van der Zwan (IJsselstein)
16-mrt	11:00	Zondagsschool	
16-mrt	18:30	Kerkdienst	ds. C.J. Barth
16-mrt	20:00	Springplank	groepje 3
17-mrt	18:45	Catechisatie	18.45 uur: mentorcatechese. 19.30 uur: 16/17 jarigen.
18-mrt	19:30	Catechisatie	19.30 uur: 18+ groep. 20.15 uur: Belijdeniscatechese.
19-mrt	10:00	Ontmoetings- inloopochtend	
19-mrt	18:30	Avondklanken	Verzoekenprogramma, alleen geluid
19-mrt	19:00	Bibliotheek	
19-mrt	20:00	Mannenvereniging	Jakobus 5: 7-12 Mankracht nr. 2
21-mrt	19:00	Club	19.00 uur: Club 1, 2 en 3. 20.00 uur: Club 4
23-mrt	09:30	Kerkdienst	ds. C.J. Barth
23-mrt	11:00	Zondagsschool	
23-mrt	18:30	Kerkdienst	ds. M.F. van Binnendijk (Stadskanaal)
24-mrt	18:45	Catechisatie	18.45 uur: mentorcatechese. 19.30 uur: 16/17 jarigen.
25-mrt	19:30	Catechisatie	19.30 uur: 18+ groep. 20.15 uur: Belijdeniscatechese.
25-mrt	19:30	Wees een Zegen	Bijbelstudie Ruth nr. 9
26-mrt	12:00	Ontmoetingsmaaltijd	
26-mrt	19:00	Bibliotheek	
26-mrt	19:00	Gemeenteklanken	Verzoekenprogramma, vanuit de kerk, incl beeld
28-mrt	19:00	Club	19.00 uur: Club 1, 2 en 3. 20.00 uur: Club 4
30-mrt	09:30	Kerkdienst	prop. A.R. van Asselt (Baarn)
30-mrt	11:00	Zondagsschool	
30-mrt	18:30	Kerkdienst	ds. C.J. Barth
30-mrt	20:00	Springplank	groepje 4
31-mrt	19:30	Catechisatie	Slotavond
31-mrt	20:00	Bijbelkring	Mijn beeld van God - Hfdstk 10: Ons Godsbeeld volmaakt

## ***Leerstoelfonds Gereformeerde Bond***

Twee keer per jaar houden we een collecte voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Dit jaar was de eerste collecte op 30 juni en de tweede collecte is op 31 december. De opbrengst van het Leerstoelfonds zorgt ervoor dat Prof. Dr. W.H.Th. Moen en Dr. P. Veerman in Amsterdam kunnen werken aan de Protestants Theologische Universiteit en de Vrije Universiteit.

Dr. W.H.Th. Moehn bezet sinds 1 januari 2016, in deeltijd, de leerstoel: geschiedenis van het gereformeerd protestantisme. Op de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam verzorgt hij colleges over de belijdenisgeschriften, de doop en het verbond. Ook doet hij onderzoek naar de klassieke liturgische formulieren en het werk van Guido de Bres, de opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Het afgelopen jaar was Dr. Moehn betrokken bij de afronding van de theologische studie van acht studenten. Naast het werk in Amsterdam is Dr. Mhoen als parttime predikant verbonden aan de wijkgemeente Grote Kerk in Hilversum.

Dr. Mhoen vat zijn werk samen met de volgende woorden: Onze goede God komt de dank toe voor kracht, gezondheid en relativiseringsvermogen om zowel aan de universiteit als in de gemeente, te midden van vele veranderingen, werkzaam te zijn. Het is mijn verlangen dat dit werk dienstbaar zal zijn aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Dr. P. Veerman, voorheen predikant in Wilnis en Katwijk aan Zee, is sinds april 2022 docent praktische theologie in Amsterdam aan de Vrije Universiteit, ook in deeltijd. Hij verzorgt colleges aan eerstejaarsstudenten, tijdens deze colleges leren de studenten zich theologisch te bezinnen op de geloofspraktijk. Preekonderzoek is ook een onderdeel van het werk op de universiteit. Dr. Veerman is betrokken bij twee promotietrajecten als begeleider. Dr. Veerman is tevens voor vijftig procent verbonden aan de Theologisch Universiteit Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Dr. Veerman zegt er zelf van: Colleges verzorg ik met plezier. Het leveren van een bijdrage aan de vorming van een nieuwe generatie theologen die dienstbaar kunnen zijn in God Koninkrijk is voor mij de primaire motivatie om te werken aan de universiteit.

Dit jaar zijn er weer een heel aantal jonge mensen aan de studie Theologie begonnen, dat mag ons dankbaar maken. Mede door onze giften aan het Leerstoelfonds blijft het mogelijk om bijbels onderwijs te geven aan de studenten. Zo mogen we betrokken zijn op de voortgang van de verkondiging van Gods Woord in de gemeenten en mag dit werk van tijd tot tijd een plaats hebben in de zondagse en persoonlijke voorbede.



## Bericht over Oekraïners in onze gemeente

Zoals in ieders leven veranderingen zijn, maken we dit ook met onze Oekraïners mee. Helaas horen we van broers en (schoon)zonen die opgeroepen zijn om in het Oekraïense leger te gaan dienen. Dit brengt natuurlijk veel spanning en onzekerheid bij familieleden mee en maakt hen verdrietig. Ook horen we van inslagen van raketten en drones in flatgebouwen, die burger-slachtoffers maken. Onze Oekraïners proberen hier het beste van te maken, maar leven veel met hun gedachten in hun thuisland. Wij proberen hen hierin te ondersteunen en goede huisvesting te bieden. En ook op dit terrein zijn er steeds ontwikkelingen.

We hebben namelijk een nieuwe locatie in Mijdrecht in het centrum erbij. Het is tijdelijk en er kunnen twee gezinnen wonen. Eén familie kwam uit hotel Abcoude en u zult begrijpen dat ze na 8 maanden erg blij waren dat zij de kleine hotelkamer konden verlaten. De tweede familie moest hun huurhuis verlaten en zocht naar andere woonruimte.

De familie in de pastorie van Wilnis heeft eigen woonruimte gehuurd, die ze van een werkgever aangeboden kregen. Daarmee komt na een jaar een einde aan de bewoning van de pastorie. Het tijdstip komt op het goede moment aangezien de hervormde gemeente van Wilnis een beroep uitgebracht heeft op een nieuwe predikant. Ook hierin zien we dat God voorziet!

De werkgroep is voornemens een stichting op te richten. We merkten dat door de verandering van het sentiment ten opzichte van de oorlog in Oekraïne in het dagelijks leven, ook de kerkelijke betrokkenheid afnam. Daarnaast ontvangen we financiële middelen vanuit de burgerlijke overheid en hoeven we weinig beroep meer te doen op vrijwilligers. Hiermee komt ook een einde aan de verstrengeling tussen werkgroep en diaconie. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd.

»»





Ook al is er geen praktische hulp meer nodig, we stellen het op prijs als u mee blijft denken in huisvesting. Een verhuizing uit de pastorie van de Morgensterkerk is ook aanstaande. En gebed voor vrede in de wereld en specifiek in Oekraïne blijft echter nodig! Bidt u mee. Dat is ons geheime wapen!

Tot slot laten we u een bericht lezen dat we ontvingen van een Oekraïense bewoonster op Dankdag. Ontroerend vindt u niet:



*Dankbaarheid van het Oekraïense volk  
aan het Nederlandse volk.*

IN DEZE MOMENTEN VAN  
HOOP EN  
SAMENHORIGHEID,  
DANKEN WIJ U,  
NEDERLANDERS, MET EEN  
HART VOL WAARDERING.  
VOOR DE HANDEN DIE ONS  
HIELPEN, DE DEUREN DIE  
ZICH OPENDEN,  
EN DE LIEFDE DIE ONS  
VERBINDT, ZELFS OVER DE  
GRENZEN HEEN.

Karin Kroon, Krijno Verbruggen, Jan en Carla Stolk



# Springplankweekend

*door Mathilde Barth*

Ik vond het een heel leuk weekend. We hadden een prachtige locatie en dat was in Westerhoven. We hebben veel leuke en grappige dingen met elkaar gedaan. Zo was er vrije tijd en heb toen veel spelletjes gespeeld, een stadspel, een zaterdagspel en wat natuurlijk niet kon ontbreken was de ontgroening. Ik heb op het weekend ook serieuze, maar wel mooie gesprekken gehad over het geloof bijvoorbeeld tijdens de bijbelstudie en de Emmaüswandeling.



Tijdens het stadspel gingen we in twee groepen. Wie het verst van het punt was verwijderd had gewonnen. Tussendoor kreeg je ook leuke opdrachten wat het spel erg grappig maakte.

Tijdens het zaterdagspel was het erg chaotisch, maar wel heel leuk. We deden ganzenbord en als je op een vakje stond moest je dat nummer zoeken dat op briefjes stond verspreid door het huis en dan de code erop onthouden en dan kreeg je daaruit weer een opdracht die je moest uitvoeren met je groepje, maar ja iedereen liep en schreeuwde door elkaar dus dat maakte het erg chaotisch.

»»







De ontgroening kon natuurlijk niet missen. We kregen heel mooi geel haar (groen was er niet).

We moesten met elkaar (die ontgroend werden) een portret maken op een leuke manier. Zo moest je iets van je gezicht insmeren en dat dan op het doek smeren. Ik had de kin, dus m'n kin had ik onder gesmeerd en dat op het doek gesmeerd. Uiteindelijk een prachtig portret geworden.



Zondag hebben we in de ochtend een kerkdienst in Eindhoven bijgewoond. In de middag hebben we een mooie Emmaüswandeling gemaakt en had ik een heel mooi gesprek over het geloof. In de avond deden we mee met de bijbelacademie en toen ging het over Amos.

## **VOOR U GELEZEN.....**

Adam: Waar ben je?

God vraagt naar de mens in Zijn weergalozе ontferming. Rechtvaardig was het geweest als het vonnis was voltrokken. Maar de genade gaat hier voor het recht. De Rechter kan de mens niet loslaten omdat Hij recht is en de Ontfermer kan de mens niet loslaten omdat Hij liefde is.

Ds. F. Bakker (1919-1965)





# Actie schoenendoos



**BEDANKT!**  
**THANK YOU! MERCI!**



**Iedereen weer enorm bedankt!!**



# KINDERHOEKJE

met puzzel/kleurplaat, Wilma's belevenissen en speurtocht

## Kruiswoordpuzzel



1. Hoe heette het dorp waar Jozef en Maria woonden?
2. In welke stad werd de Heere Jezus geboren?
3. Hoe heette de moeder van de Heere Jezus?
4. In wat voor gebouw werd Hij geboren?
5. Waar werd de Heere Jezus in gelegd?
6. Wie hielden de wacht bij de schapen?
7. De herders waren in de ..... van Efratha.
8. Wat klonk er opeens in de nacht?
9. Wat wenste deze stem?
10. De herders zagen heel veel ..... in de lucht.
11. Er kwamen ..... uit het oosten.
12. Wat hadden deze wijzen gezien?
13. Wat brachten de wijzen alle eerste mee?
14. Ze hadden ook wierook en ..... bij zich.



# Kleurplaat





# Winterstilte....

Het kan je zomaar overvallen op een vroege morgen in december. We wandelen in ons gebied en het is zo stil...Er is geen wind, waardoor je ook geen geluid van de bladeren hoort. Menselijke geluiden lijken niet tot ons door te dringen. Het zorgt ervoor dat ik wat rustiger ga lopen en Gijs past zich aan mij aan. Genietend van deze ochtend en de rust vervolgen wij ons pad.

Totdat...er opeens wel geluid is!

Luid klinkt opeens het roepen van de Galloway Koeien die in het gebied wonen. En het is niet even, maar het geluid blijft. Het roepen klinkt luid door het hele gebied.

Ik bedenk dat het nog best vroeg is, zo tegen 8 uur. Gelijk weet ik wat er aan de hand is! De koeien worden ongeduldig....het autootje blijft in hun beleving veel te lang weg.

In het gebied wonen ongeveer 10 tot 12 koeien, maar in de winter worden de dieren bijgevoerd omdat er voor hen in de winter niet voldoende eten beschikbaar is. Elke ochtend komt er een autootje van de gemeente en de medewerker brengt hooi en andere voeding voor de koeien.



De koeien weten het precies en lopen luid loeiend al in de richting van waar het autootje moet komen. Zodra het autootje verschijnt lopen ze er gehaast naar toe en verdringen zich om het autootje heen om maar niets tekort te komen.

Het is een prachtig gezicht en in gedachten denk ik aan de tekst in Jesaja 1: "Een os kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn heer".

Als je kijkt naar dit mooie schouwspel besef je hoe waar deze tekst is, deze dieren hebben geleerd waar ze moeten zijn, wie hen komt verzorgen.

Weten wij ook waar onze hulp vandaan komt? Wie ons overal bij wil helpen? Ook wij zijn in alles afhankelijk van de Heere God!

Doordat de meeste bladeren van de takken zijn afgevallen, zijn de meeste takken kaal.

Ik ontdek nog wel veel rozebottels aan de struiken. Dat is fijn voor de vogels, die in de winter toch minder makkelijk aan voedsel kunnen komen en graag rozebottels eten. Er zijn er nog genoeg te vinden, dus ze kunnen hun buikje nog prima vol eten. Rozebottels zijn ook eetbaar voor ons mensen. Je kunt er thee van zetten, maar ze ook gewoon eten of jam van maken. Er zijn veel verschillende soorten rozebottels. Er is een soort die heerlijk naar appel ruikt en als je hem eet ook naar appel smaakt.



Mocht iemand besluiten op zoek te gaan, zorg dan wel dat je goed weet WAT ECHT eetbaar is! Bij twijfel is het beter niet te plukken. Zorg dat je niet te laag bij de grond plukt, er lopen allerlei dieren rond die ook hun sporen achter laten.

Kent u de rode Ilex besjes? Die besjes die we met kerst binnen in een vaas zetten? Dat is ook zoiets: Vogels zijn dol op die besjes!



Vandaar dat je vaak in de buurt van Ilex kwekerijen een soort knallen hoort.

De kweker zet een soort apparaat bij de kwekerij dat om de 10 minuten een doffe knal geeft. Zo probeert de kweker de vogels bij zijn gekweekte besjes vandaan te houden.

In de buurt waar wij wandelen is ook zo'n kwekerij en je hoort regelmatig een knal. Gijs stoort er zich totaal niet aan (als je vanaf puppy regelmatig in aanraking komt met de muziekvereniging, weet je niet beter), maar andere honden raken er compleet van in paniek!

Een hondenbezitter, waar ik even een praatje mee maak, verwoordt het als volgt: "Ja, kijk, wat verwachten wij mensen nou eigenlijk? We zetten 5000 van die struiken stijf naast elkaar op een veld en dan verwachten we dat de vogels er af blijven? Beseffen we wel hoe verleidelijk dit is voor vogels?

Tja, dat is een nadenkertje.....

Het is januari, tijdens een wandeling valt mijn oog op plantjes. Er staan er verbazingwekkend veel bij elkaar en ze staan allemaal langs de slootkant in het gras. Ik vraag mij eigenlijk af wat voor plantjes het zijn. Ze zijn wat groen, rood van kleur en bloemen kan ik niet ontdekken.

Ik besluit de plantjes in de gaten te houden. Ik ontdek dat ze behoorlijk snel groeien, een paar maanden later zijn ze al zeker 20 centimeter gegroeid! Nog steeds weet ik niet wat het zijn...totdat....



In de tussentijd is het juni/juli en nu ben ik er achter: De plantjes zijn het Harig wilgenroosje geworden! Vandaar dat ze snel groeien, want ze zijn zo een meter hoog als ze bloeien.

Toch bijzonder dat een plantje er zo ongeveer een half jaar over doet om te groeien en in bloei te komen. In september blijven de uitgebloeide stengels over, maar de zaden zijn in de grond terecht gekomen voor het volgende seizoen. Kijk maar eens goed naar de foto, daar zie je de zaden in de zaaddoos zitten. Door de wind worden ze met het pluus meegenomen en bereiken weer een nieuwe plek om te groeien. In deze tijd waait er vaak overal pluus rond. Gijs neemt het mee aan zijn vacht (en ik neem het mee aan mijn kleding) als we op een smal paadje lopen. Zo werken meerdere dingen samen.

In een hoge, dode boom roffelt de specht, zijn getimmer hoor je goed en doordat de bomen kaal zijn zie ik hem zitten. Terwijl ik omhoog kijk, zie ik hoog in de boom opeens een heleboel grote zwammen zitten. Ze zitten aan de kale boom en zijn behoorlijk groot. Het zijn tonder zwammen. Tonder zwammen groeien vaak op een dode berk of beuk. Het zijn grote, harde zwammen. Ze helpen zo mee in het verteringsproces van de boom. Er wordt verteld dat ze vroeger gebruikt werden om vuur mee te maken.



Een tijdje later vind ik op een stokje een oranje zwammetje, het oranje tril zwammetje!

Wat ziet ook dit zwammetje er mooi uit, zeg. De felle kleur zorgt ervoor dat het goed opvalt en we het kunnen bewonderen. Ik bekijk

het aan alle kanten en ook Gijs komt even kijken, wat ziet het er prachtig uit! Zo is ook dit weer een wonder van onze Schepper!



Het kan zo gaan in de winter: regen, regen en nog eens regen.

Tijdens een wandeling vraagt een andere hondenbezitter het wel op een bijzondere wijze aan mij: “Ben je via het moeras gegaan?” Zelfs met laarzen aan lijkt het niet meer te doen, dus moeten we op zoek naar een andere plek om te wandelen. In elk geval over een verhard pad.



Ik kom op het idee om eens een kijkje te gaan nemen bij een pas

aangelegd “papen-eiland”, midden tussen de plassen.

Als we op het eiland staan hebben we een prachtig uitzicht over de beide plassen en het wateroppervlak. Het is koud, er dobberen wat eenden en meerkoeten rond, op een paar paaltjes zitten aalsgolfers om hun vleugels te laten drogen. Meer valt er niet te zien.

Er is ook een uitkijktoren en ik besluit even naar boven te gaan. Dit betekent dat ik Gijs beneden achterlaat. Boven geniet ik wel van het mooie uitzicht: Zelfs “Pietje Potlood”, de bijzondere watertoren in de Meije, kan ik van hieruit goed zien! (het is een leuk zoekplaatje, maar achter de linker palen rij is “Pietje potlood” te zien!)



Even kijk ik stil om mij heen en geniet van de wijsheid en grootsheid van alles wat ik zie.

Gijs vindt het maar niets dat ik hem beneden achterlaat. Ongeduldig loopt hij rondjes rond de trap en kijkt af en

toe naar boven om in de gaten te houden of alles nog oke is met mij.

Trouw houdt hij de wacht en volgt wat ik doe. Beneden sluit ik hem even in mijn armen, wat is hij blij dat ik er weer ben!

Deze keer kun Je:

- Op zoek gaan naar vruchten, bijv. rozebottels.
- Met kerst een bosje Ilex binnen zetten voor de gezelligheid.  
Of zet ze in de tuin voor de vogels!
- Proberen het jonge plantje van het harig wigenroosje te ontdekken.
- Zwammen gaan zoeken.
- Eens op avontuur te gaan in een voor jou onbekend wandelgebied.



# Natuur -speur -tocht

Heb je in deze kerstvakantie even zin om iets leuks buiten te doen?

Trek warme kleding aan en goede schoenen. Zoek een groepje vriendjes, vriendinnetjes of familie bij elkaar. Verdeel de groep in 2 kleinere groepjes.

Zoek een gebied op waar veel natuur is, een park of bos zijn prima geschikt.

De ene groep gaat nu een speurtocht uitzetten:

Maak pijlen met takjes en stokjes/stokken die je vindt in de natuur. Je kan ook pijlen van bijv. stenen en bladeren maken. Of maak met een stok een afdruk in de grond. Een afdruk in de schors van een boom is ook een idee.

Weet jij zelf nog meer te bedenken?

Zorg dat de pijlen niet heel makkelijk te vinden zijn, zoek naar minder opvallende plekjes om de pijlen neer te leggen.

Maak er een mooie tocht van.

Is de groep klaar, dan kan de andere groep proberen alle pijlen te volgen en het eindpunt te vinden.

Verstop een beloning die gevonden moet worden aan het eindpunt.

Nu kan het omgedraaid worden en begin je weer op nieuw. De zoekende groep gaat nu de tocht maken.

Je kan het zelf zo moeilijk maken als je wilt en het aanpassen aan de leeftijd van de groep.



Veel plezier en succes!  
Wilma van der Ster



## Zullen we even stil zijn?

Zullen we even stil zijn,  
voor het Kindje Jezus?  
Zo kwetsbaar en zo klein,  
kwam Hij ter aarde neer.

Zullen we Hem aanbidden,  
voor Zijn komst naar deze aard'?  
Hij komt in ons midden,  
is Hij niet alle hulde waard?

Zullen we klein en ned'rig zijn,  
knielen voor Hem alleen?  
Geen and're goden dienen,  
die misschien groter voor ons zijn?

want Hij verdient toch alle dank,  
alle eer en macht?  
Hij zonder zonden,  
kwam voor ons, in die donk're nacht.

Zullen we stil zijn voor die Koning?  
Er was toen geen plaats in de herberg,  
maar maak jij nu in je hart voor Hem woning?  
Hij is het zo waard!

